

++ 2020 Januari ++

01.01.20 Vandaag kwam Agurtzane Delgado uit de gevangenis
Zij bracht 19 jaar door in Franse en Spaanse cellen.



Ze werd door familieleden en vrienden opgevangen aan de poorten van de gevangenis van Abolote (Granada) **op 817,4 km van Ermua** waar ze vandaan komt.

Nergens in Europa zitten politieke gevangenen zo lang achter de tralies dan in het land waarin de politici zich dagelijks “**nosotros demócratas**” “**wij democraten**” noemen. In Spanje hebben ze een ook speciale manier van tellen. Guardia Civil General, **Enrique Rodríguez Galindo**, werd veroordeeld tot meer dan 70 jaar voor het ontvoeren, (laten) doodfolteren en op een verlaten plek in de grond stoppen van Joxean **Lasa** en Joxi **Zabala**. Van die 70 jaar zat hij 4 jaar uit. De Guardia Civiles **Felipe Bayo Leal** en **Enrique Dorado Villalobos** die onder zijn bevel gefolterd hadden kregen méér: 75 jaar. Ze moesten dan ook langer zitten: **6 jaar!**

Er zitten op dit ogenblik 55 Baskische politieke gevangenen langer dan 20 jaar in de cel. www.kalera.info



Maar ook Frankrijk voert een speciale gevangenenpolitiek: Jon Parot, Frederic Hramboure, Xistor en Jakes Esnal, (en hun vriend, Unai Parot, in een cel in Andaloesië) zullen op 4 april het record van 30 jaar halen.

01.01.20 Recordhouders: 55 Baskische gevangenen die langer dan 20 jaar en 103 al langer dan 15 jaar.		
ANTTON TROITIÑO	30 jaar	Estremera (Madrid).
UNAI PAROT	29	Puerto de Santa María III (Cádiz).
JON PAROT	29	Muret (Frankrijk)
FREDERIC HARANBOURE	29	Lannemezan (F)
JAKES ESNAL	29	Lannemezan (F)
JOSU ARKAUZ	28	Murtzia III
FRANCISCO Mujika	27	Zaragoza.
JOSEBA ARREGI	27	Alacant
IÑAKI Bilbao	27	Castelló.
JOSE MARIA DORRONSORO	26	Puerto III.
TXUMA ALTABLE	25	Castelló.
XABIER TXIMENO	24	Burgos
ALVARO ARRI	24	Castelló
IÑAKI ALONSO	24	Cordoba
AGUSTIN ALMARAZ	24	Puerto III.
IÑAKI ETXEBERRIA	23	Topas (Salamanca)
AITOR FRESNEDO	23	Jaen
JULEN ATXURRA	23	Puerto I
FERNANDO ALONSO	23.	Villabona (Asturies).
ANDONI MURGA	23.	Zaragoza
JUAN LUIS AGIRRE	23.	Zaragoza.
KARLOS APEZTEGIA	23.	Ocaña (Toledo).
Fernando Elejalde	22.	Puerto I.
OSKAR BARRERAS	22.	Puerto III.
JOSEBA EROSTEGI	22.	Herrera (Ciudad Real).
XABIN USANDIZAGA	22.	Cordoba.
IÑAKI ARAKAMA	22.	Sevilla.
KEPA ARRONATEGI	22.	Zaragoza.
IDOIA MARTINEZ	22.	Villabona.
GORKA MARTINEZ	22.	A Lama (Pontevedra).
RUFINO ARRIAGA	22.	Sevilla.
ASIER ORMAZABAL	22.	Teruel.
XABIER GALLAGA	22.	Cordoba.
IÑAKI GARCES	21.	Zaragoza.
TXETXU BARRIOS	21.	Albolote (Granada).
MIKEL AZURMENDI	21.	Valentzia.
MAITE PEDROSA	21.	Valentzia.
JUAN MARI ETXEBARRI	21.	Sevilla.
IÑAKI ARMENDARIZ	21.	Herrera.
GORKA FRAILE	21.	El Dueso (Kantabria).
PATXI MARKES	21.	Castelló.
IÑAKI BILBAO	21.	Zaragoza.
URKO LABEAGA	21.	Villabona.
JON MIRENA SAN PEDRO	20.	Herrera.
JOSETXO ARIZKUREN	20.	Murtzia.
IRANTZU GALLASTEGI	20.	Huelva.
SERGIO POLO	20.	Herrera.
JON BIENZOBAS	20.	Puerto III.
JESUS MARI NOVOA	20.	Murtzia.
IGOR MARTINEZ DE OSABA	20.	Zaragoza.
KEPA LEGINA	20.	Zaragoza.
GUILLERMO MERINO	20.	Valentzia
MIKEL IZPURA	20	Murcia
MIKEL ARRIETA	20.	Algeciras (Cadiz).

02.01.20 De Belgische Justitie schorst de formaliteiten tegen de Catalaanse politici Puigdemont en Comín op. Puigdemont roept Spanje op hetzelfde te doen zodat ook Junqueras zijn taak kan opnemen. Europarlementairen zijn politiek onschendbaar maar Spanje meent blijkbaar dat voor hen andere wetten gelden.



Europarlementairen Carles Puigdemont en Toni Comín

Nu is het enkel wachten op de vrijlating van de ERC-leider, Oriol Junqueras: “Spanje dient op dezelfde manier de wet te respecteren zoals België dat doet”.

Dat zal snel gebeuren na het oordeel van het Europees Tribunaal dat zegt dat de ERC-leider, Oriol Junqueras, politiek onschendbaar is sedert hij Europees verkozen werd. Alle pogingen van de Spaanse Justitie om de Catalaanse Regeringsleiders uitgewezen te krijgen zijn afgelopen.

03.01.20 Xabier Tximeno komt na 24 jaar cel terug naar Donostia.

Na 24 jaar in Franse en Spaanse gevangenissen komt Xabier Tximeno uit San Sebastian vrij uit de gevangenis van Burgos. Hij is één van de veteranen onder de gevangenen en zat zowel in Franse als in Spaanse cellen...



Xabier Tximeno Intza werd buiten opgevangen door familie en vrienden.

Hij zat sinds 1995 in verschillende gevangenissen en hij had, in een normaal land in 2016 moeten vrijkomen.

Bij de instelling van een beroep in Straatsburg ving hij bot.

Hij werd indertijd opgepakt in Bayonne en reisde dan langs Franse gevangenissen in Fleury, Fresnes, Uzerche en Limoges. Nadat hij uit het land werd verwijderd passeerde hij langs Navalcarnero, Valdemoro, Picassent, Villena en tenslotte Burgos.

03.01.20 De Partij UPN verkiest de Tricornio boven de Txapela. Spanje boven Navarra.

De neofascistische Partij UPN van Navarra verkiest de Guardia Civil (met hun rare tricornio op het hoofd) boven Basken met hun Txapela. Ze reageren nu zelf al hysterisch omdat de regering van PSOE en Podemos in Madrid de politiecontrole op de weg in Navarra uit handen van de Guardia Civil hield.

Het was allemaal voordien al geregeld en bovendien zal de Guardia Civil niet uit het straatbeeld verdwijnen.

Bij een controle moet je enkel de weg vragen naar een dorpje in de buurt. Dat weten ze dan niet omdat het allemaal cowboys uit het Zuiden zijn die de streek helemaal niet kennen!

03.01.20 Het akkoord tussen PSOE en de Catalaanse Republikeinen van ERC is, na een maand, een feit.



Maar Gabriel Rufián (van ERC, rechts op de foto) is duidelijk niet tevreden. De onderhandelingen duurden dan ook een maand lang.

03.01.20 De Spaanse kiescommissie zet Catalaans premier Quim Torra af.



Foto: Doorbraak

Het leek er soms op dat Joaquim Torra geen enkele kans ontweek om dit te vermijden.

Maar de reden die de Spaanse kiescommissie erbij sleept om hem te schorsen is te zot voor woorden: **Hij liet het vorig jaar een spandoek met steun voor de separatistische en veroordeelde politici aan het regeringsgebouw in Barcelona een kwartier te lang hangen!** Daarvoor wordt hem ook nog een boete van 30.000 euro opgelegd!

Waarom doen de Spaanse Rechters dit? Hoe gaat Europa hierop reageren?

Waarom weigeren de Spaanse Rechters Oriol Junqueras vrij te laten terwijl die toch onschendbaar is als EU-Parlementslid. Willen ze het akkoord ERC – PSOE breken?

De vraag stellen...

04.01.20 In Principe krijgt Pedro Sánchez vandaag voldoende steun om tot president verkozen te worden.

De Centrale Catalaanse Verkiezingscommissie (JEC) spreekt een veto uit tegen Torra en Junqueras en mengt zich zodoende in de ambtsaanvaarding bij de Regeringsvorming die vandaag op een voor Spanjaarden ontegenwoordig vroeg (9) uur van start gaat. Sánchez beschikt over 167 ja's ("sies") tegenover 164 nee's ("noes"). Maar het zullen in feite de onthoudingen van EH Bildu zijn die de doorslag gaan geven... De Centrale Verkiezingscommissie sloot vannacht president, Quim Torra, uit en dit gebeurde ook met Pablo Casado.

05.01.20 In het investituurdebat kwam vandaag EH Bildu-vertenwoordiger, Mertxe Aizpurua aan de beurt. Adolfo Suarez Illana (PP), zoon (en naam- en voornaamgenoot) van de voormalige Spaanse president Adolfo Suarez, (die als “secretaris” op een voorbehouden plaats zat) **stelde zich op een kinderachtige manier aan door met de rug naar de Baskische ging zitten terwijl zijn democratische partijgenoten “moordenaars” en “terroristen” scandeerden in de richting van Bildu.**

Zijn er geen sancties voorzien voor onwettig gedrag?



<https://youtu.be/ylcyb5YKuu0>

Aizpurua herinnerde zich, op een bijzonder cynische toon, hoe blij ze was toen indertijd, na de Dictatuur, voor het eerst een “democraat” aan het woord kwam: Felipe González. ☠️



“Onze” Gorka Elejabarrieta (zwarte jas en wit hemd), aandachtig toeschouwer, als senator, tussen zijn partijgenoten in de Spaanse Cortes. (foto uit filmreportage van de Baskische TV, EiTb).

Tijdens de tussenkomst van Aizpurua werden allerlei vreselijke verwijten in haar richting geroepen door de superdemocraten van de Partido Popular: **“fuera, fuera”** (buiten! Buiten!) **“Asesinos”** (moordenaars) **“terroristen!”** **“een verheerlijking van het terrorisme”**. Maar ook waren er slogans als «Viva Felipe VI», «Viva España», «Viva la Policía».

Aizpurua vroeg **“een referendum zoals in Schotland”**...

Zoals te verwachten was haalde premier Pedro Sánchez bij deze eerste vertrouwensstemming niet de **noodzakelijke volstrekte meerderheid**. Bij de volgende stemming, overmorgen, is een gewone meerderheid voldoende.

06.01.20 Mertxe Aizpurua liet het niet aan haar hart komen. Integendeel!

In de straten van Madrid genoot ze na van het circus dat de neofascisten afleverden met hun getier.



“Het is duidelijk dat ze het debat in brand staken omdat het hen ontbrak aan democratische argumenten”!

Investituurdebat op youtube – filmpjes

Bildu:

<https://youtu.be/ylcyb5YKuu0>

Mertxe Aizpurua EH BILDU:
<https://youtu.be/CmNn4rPpKy0>

Ines Arimadas:

<https://youtu.be/AwDZG9AupY8>

Gabriël Rufián:



<https://youtu.be/H5fjmlDIAfl>

Carlos García Adanero UPN:
<https://youtu.be/kNgXxIkbfvw>

Aitor Esteban PNV

<https://youtu.be/nNf6yTRj4GI>

Joan Baldovi

<https://youtu.be/DYpYxoG2vcE>

Íñigo Errejón

<https://youtu.be/-oQ85JmzAI>

<https://youtu.be/ylcyb5YKuu0>

07.01.20 Mertxe Aizpurua (en haar stad, Altsasu) kreeg zelfs steun vanuit Lleida in Catalonië.

Ter Gelegenheid van de feestdag van Driekoningen werd op de centrale Plaça de la Paeria het lied “Hator Hator mutil etxera” (“Kom, kom naar huis schat”) voor haar gezongen.



Dit oude, traditionele lied raakte opnieuw bekend nadat de Baskische rocker, Fermin Muguruza, het begin jaren negentig, ging zingen bij de muren van de gevangenis van Herrera de La Mancha (Madrid) vergezeld door busladingen jongeren. Een betere plek om dit lied te zingen was er haast niet...

Het nummer verscheen ook op de CD “*Hipokrisiari Stop!*”

07.01.20 De politieke gevangene, Itziar Moreno, werd vanuit Roanne versleept naar de gevangenis van Rennes.

In die gevangenis, op 801 km van Baskenland, werden de Baskische vrouwelijke gevangenen gegroepeerd.



Iziar Moreno werd samen met Oier Gómez in september 2016 tot 15 jaar veroordeeld nadat ze bij een wegcontrole naar een agent schoten.

Behalve Moreno werden daar ook nog Alaitz Areitio en Alaitz Aramendi ondergebracht.

In Réau (in de buurt van Parijs, op 870 km) zitten ook nog Izaskun Lesaka, Ainhoa Ozaeta en Iratxe Sorzabal.

In Roanne blijft nu Lorentxa Beyrie alleen achter.

08.01.20 De eerste Spaanse COALITIЕРЕGERING sedert de Republiek krijgt vorm

Na 4 Spaanse verkiezingen heeft de Socialist Pedro Sánchez eindelijk een Regering in elkaar kunnen steken. Maar ook de vierde keer wist hij geen meerderheid te halen. Hij heeft er Pablo Iglesias van *Unidas Podemos* (“*Samen kunnen we het*”) bij moeten nemen.



Pedro Sánchez en Pablo Iglesias, “politieke vrienden” **die ongetwijfeld problemen gaan krijgen met elkaar.**

Er moeten ministerposten “uitgevonden” en “gecreëerd” worden om iedereen tevreden te stellen. Dat zal nog wel een tijd in beslag nemen!

Carmen Calvo blijft Minister-president. Pablo Iglesias zal de Sociale Rechten ter hand nemen.

Ook de “communist” Alberto Garzón wordt minister!

08.01.20 De kabinetten Sánchez en Torra willen elkaar ontmoeten, “zo snel als mogelijk is” ...

Meritxell Budó, Catalaanse Regeringswoordvoerder, meent dat er binnen de twee weken een ontmoeting kan komen tussen de Spaanse Regeringspresident, PEDRO Sánchez, en de president van de Generalitat, Quim Torra.

Maar de Catalaanse president, Quim Torra, vervanger van Puigdemont, doet, in de ogen van Madrid, alles wat bij de Spaanse God verboden is. Daarom werd hij onlangs door Madrid “geschorst” in één van zijn 2 Catalaanse “jobs”. Het lijkt er soms op dat hij het allemaal met opzet doet om Madrid te “koeioneren”!

08.01.20 Josu Urrutikoetxea kan nog erg moeilijk de uitlevering aan Madrid ontlopen.

Dat liet het gerecht in Parijs weten.

Urrutikoetxea, “Josu Ternera” liet, lang geleden, de Kazerne van de Guardia Civil in Zaragoza de lucht invliegen. Maar later zetelde hij enkele jaren in het Baskisch Parlement!

Nadien onderhandelde hij gedurende verschillende jaren tussen ETA en de Spaanse Regering en dit heeft geleid tot het staakt-het-vuren van de Bevrijdingsorganisatie en uiteindelijk ook tot het definitief stoppen van de activiteiten. Daarvoor gaan ze hem nu “belonen” met een uitlevering!



Urrutikoetxea heeft kanker... (foto: Gara)

10.01.20 Oriol Junqueras is niet meer kandidaat Europarlementslid

Het Europees Parlement “respecteert” het Spaanse Hoogerechtshof en trekt de Catalaan, Oriol Junqueras, terug als Europees Volksvertegenwoordiger. Junqueras zit, om politieke redenen, in een Spaanse gevangenis.



Junqueras, bij een (eerder) bezoek aan het Europees Parlement in Januari 2017. (Foto: Emmanuel DUNAND/AFP)

Vier dagen nadat het Europees Parlement de leider van de Catalaanse Esquerra Republicana (ERC) Junqueras erkende als Europarlementslid wordt die erkenning ook weer ingetrokken.

De opvolger van Junqueras is een partijgenoot: Jordi Soler

11

10.01.20 El flamenco Evenepoel, la joya de ciclismo, zal voor het eerst aan de start komen in de Giro

Nadat de Vlaming Evenepoel, “het juweel van het wielrennen”, de voorbije zomer op een spectaculaire wijze “La Classica San Sebastián” won kan hij niet meer stuk en noemen ze hem “de parel van de wielrennerij.



Op het podium kreeg hij toen dan ook de Baskische txapela op het hoofd. In Baskenland wordt niet gevraagd “wie gewonnen heeft” maar wie “Txapeldun” werd. (Getty Images)

Basken zijn wielerkenners en als ze iemand goed vinden dan is die ook werkelijk goed!

10.01.20 Pedro Sanchez “zweert” niet meer maar “beloofd” als premier van Spanje de Grondwet op te volgen



Hier belooft Sánchez ten aanzien van de Koning de Grondwet op te volgen. Indertijd stond daar op dat tafeltje nog een groot kruis en lag er een bijbel bij. De nieuwe premier zat er dan OP DE KNIEËN (maar op een dik kussen). De tijden van het Spaanse “Nationaal Katholicisme”!

Voor ons onbegrijpelijk: dit is de eerste coalitieregering in Spanje na de BURGEROORLOG!!!

Samen hebben ze maar 2 stemmen over. Voor die 2de stem hebben ze, voor alle zekerheid, nog iemand uit het ziekbed moeten halen.

Een parlementaire van de Canarische Eilanden (“una Canaria”) stemde onverwacht tegen.

10.01.20 Een andere +stem kwam er uit onverwachte hoek: de enige verkozene op de lijst “Teruel Existe”

De leider (en enige verkozene in het Congres) is Tomás José Guitarte Gimeno. Hij is architect en werd voor het eerst verkozen in November 2019..^[1]



<https://youtu.be/tNX85nkjckk>
 “Teruel Existe” - “Teruel bestaat”
www.aragondigital.es.

Omdat het parlementaire circus 2 dagen in beslag nam en er tussenin een Feestdag (Driekoningen) viel moest hij blijven slapen in Madrid. Daar is hij bedreigd en is hij moeten “verhuizen” van hotel!

De partij “Teruel existe” bestaat inmiddels 10 jaar.

De Neofascisten van Vox beweren dat Teruel Existe zich liet omkopen om voor de PSOE – regering te stemmen.

10.01.20 “Txotx”, als het seizoen van de cider er is.

Halverwege januari start het seizoen van de appelcider. De “appelwijn” is de drank van de “burgerman” vooral in de provincie Gipuzkoa (rond San Sebastian)

Bij de “Sidrerias” zijn de grote hopen (goedkope) appels uit de eigen streek (maar ook ingevoerd om de tekorten op te vullen) verdwenen, “verwerkt”. Op flessen getrokken.

Behalve San Sebastian mogen ook Astigarraga of Hernani als centra genoemd worden.

Als er in de Sidreria “Txotx” geroepen wordt moet je snel zijn. Dan gaat de kraan van het reuzengrote vat open:



Laat het sap stuk slaan op de rand van het glas en schenk het zeker niet “voorzichtig” in alsof het wijn is. Ook vanuit de fles moet de afstand minstens een arm-lang zijn. Stop met drinken als er écht te veel over de rand gaat...



Een Zaak met faam nodigt een plaatselijke “ster” uit zoals hier, in de sidrería Saizar in Usurbil, Miguel Indurain, vijfvoudig Tourwinnaar. (FOTO: MOQUECHO)



Ook andere sterren komen er naartoe. Zoals de Baskische voetballers Luis Arkonada (L), López Ufarte (2de rechts), Larrañaga en Shanti Bakero of de voormalige Bergkoning in Tour en/of Giro, Marino Lejarreta.

11.01.20 In twee manifestaties wordt vandaag een stoutmoedige wijziging in de gevangenenpolitiek geëist. En als Joseba Azkarraga bij de organisatie betrokken is dan is de Zaak in goede handen.



Azkarraga is actief in de organisatie, **SARE**, die “grensoverschrijdend” aan “vrede” werkt, in “Baskenland aan, beide zijden van de Bidasoa. Het manifest na afloop zal gelezen worden door “slachtoffers” van beide “partijen”: Enerzijds Asun **Lasa**, de zus van de door Spaanse Guardia Civiles ontvoerde en doodgefolterde Josean Lasa (en zijn maat Jose **Zabala**) en anderzijds door Rosa Rodero wiens echtgenoot, **Joseba Goikoetxea**, die door ETA werd geliquideerd.

In Bayonne vertrekt de optocht om 15.00 u. en in Bilbao om 17.00 u.

De eerste Lehendakari (president) van Baskenland, Carlos Garaikoetxea en zijn latere ambtsgeenoot, Juan José Ibarretxe, zullen zich laten vertegenwoordigen. Idem dito vertegenwoordigers van Puigdemont en de historische leider van ERC, **Josep Lluís Carod Rovira**.



Een ongeruste Catalaan, Josep Lluís Carod-Rovira, in San Sebastian (eigen foto 28 mei 2008)

De huidige PNV-bestuurders van Baskenland, “nationalistisch” en “democratisch” hebben weer een uitvlucht gevonden om “officieel” niet te komen. Wel aanwezig zijn ook Catalanen van JxCat, ERC en CUP. Zelfs afgevaardigden van de Baskische vakbonden UGT en CCOO zullen komen.

11.01.20 In 2 simultane massamanifestaties (in Bayonne en in Bilbao) kwamen 80.000 Basken op straat.



Op hetzelfde ogenblik eisten 10.000 Basken in Bayonne en 70.000 in Bilbao een onmiddellijk einde van de uitzonderingstoestand waarbij zoveel Basken in Spaanse en/of Franse cellen zitten weg te rotten!

Joseba Azkarraga, woordvoerder van Sara vroeg de Spaanse Regering te luisteren naar het Baskische Volk dat vrede wil en dat niet wil dat hun familieleden zitten weg te teren in gevangenissen op 1.000 km van huis.

Ook de Catalaanse gevangenen werden er in de toespraak bij betrokken.

11.01.20 Het Europees Parlement belet plots dat Junqueras mag besturen !



Wat is er gaande?

13.01.20 Carles Puigdemont en Antoni Comín namen eindelijk hun plaats in in het Europees Parlement.

De “ex-president” van de Catalaanse Regering, “Generalitat”, vraagt de Spaanse “sociaaldemocraten” hun (rechts-) vordering bij het Spaanse Hoogerechtshof in te trekken.



Puigdemont en Comín in het Europees Parlement in Straatsburg. (Foto: AP | ATLAS)

Beiden zijn nu al 26 maanden “voortvluchtig” voor de Spaanse Democratuur. Puigdemont noemt de Catalaanse crisis een “Europese Kwestie”. Enkele uren vóór deze “blijde intocht” had het Spaanse Hoogerechtshof een nieuwe rechtszaak in gang gezet om de politieke immuniteit opnieuw op te starten.

Beiden ontvangen inmiddels 70.000 € achterstallig salaris...



Een grote menigte sympathisanten zoals 6 maanden geleden (10.000 personen) was er ditmaal niet komen opdagen. Het bleef ditmaal bij 200 activisten die vanuit Catalonië overgekomen waren. Onder hen de presidenten van de Generalitat, Quim Torra, en van het Parlement, Roger Torrent; de “ministers” van de Generalitat, Miquel Buch, Alfred Bosch en Damià Calvet, verschillende volksvertegenwoordigers van “Junts per Catalunya” en “ERC” zoals Laura Borràs, Elsa Artadi of Ernest Maragall.

13.01.20 De Catalaanse “ballingen” Puigdemont en Toni Comín nemen hun plaats in in het Europees Parlement. Puigdemont maakte meteen van de gelegenheid gebruik de EU te vragen niet de andere kant op te kijken wat **het Catalaans Conflict** betreft.

De Spaanse Justitie heeft het Europese Parlement gevraagd de parlementaire onschendbaarheid van Puigdemont en Comín op te heffen.

Puigdemont vroeg de Socialistische Europarlementsleden tegen een mogelijke aanbeveling tot opschorting van de parlementaire onschendbaarheid te stemmen.



Toni Comín en een duidelijk vermoeide Puigdemont en, op de foto, Oriol Junqueras (die in de gevangenis zit)

<https://youtu.be/Kf6Y2e5RYKo>

Toevallig werd vandaag de Spaanse coalitieregering Sánchez ingezworen en die regering had de morele steun nodig van de Linkse Catalanen.

Voor het eerst na de Burgeroorlog wordt Spanje bestuurd door een coalitieregering!!!

13.01.20 Een “groot verlies” voor de Partido Popular: Borja Semper verlaat de Politiek.

Borja Semper (Irun, 1976), is Licentiaat Rechten (Baskische Universiteit) en hij was voorzitter van de Partido Popular in de provincie Gipúzkoa met San Sebastian als hoofdstad. Ook was hij partijwoordvoerder in het Baskisch Parlement.



Borja Sémpér. (archieffoto EFE)

In 2003 kwam hij in het Baskisch Parlement en na de partijcrisis ten gevolge van het vertrek van de partijpresident, Arantza Quiroga, werd hij woordvoerder.

Op het PP-congres in 2018 verkoos hij Soraya Sáenz de Santamaría als partijwoordvoerder maar Pablo Casado haalde het. Dit zorgde voor een aantal openbare aanrijdingen. Nadat de nieuwe partij-ster, Cayetana Álvarez de Toledo, de Baskische PPer laksheid verweet ten aanzien van het Baskische Nationalisme voelde Sémpér dat de politieke toekomst achter hem lag. **Toch meent de loser nu te mogen zeggen dat “zij” ETA verslagen hebben!**

Er moeten na het vertrek van Sémpér 4 open plaatsen worden opgevuld: de Parlementszetel en het woordvoederschap in het Baskisch Parlement. Het provinciaal voorzitterschap van de PP en het ambt van raadslid in het stadsbestuur van Donostia.

Een dag later komt deze womanizer met een artikel waarin hij net doet alsof hij, in hoogsteigen persoon, ETA VERSLAGEN HEEFT!!!

13.01. 20 Lage opkomst op extreemrechts protest tegen de nieuwe Spaanse regering

Ondanks dat de ultrarechtse Spaanse politieke partij Vox bij de laatste verkiezingen drie miljoen stemmen kreeg, woonden nauwelijks 15.000 personen de demonstratie tegen de nieuwe Spaanse regering bij.



Sinds bekend is dat Spanje voor het eerst in zijn geschiedenis een coalitieregering krijgt waaraan uiterst links deelneemt, riep Vox zijn aanhangers op daartegen in opstand te komen. Het thema van de demonstratie op zondag 12 januari was “España Existe” (Spanje bestaat). **Uiteindelijk gaf 0,05 procent van het totaal aantal personen dat op 10 november een stem gaf aan de partij hieraan gehoor.**

Degenen die wel kwamen demonstreren voor de gemeentehuizen in verschillende Spaanse steden en dorpen droegen Spaanse vlaggen of spandoeken met uitspraken als “Ik ben Spanjaard”, “Verenigd Spanje, zal nooit worden verslagen” of ze riepen termen als “verrader”, “misdadiger” of “viva España”. Hier en daar werden 'esteladas', Catalaanse vlaggen, in brand gestoken.

In Madrid daagden **3.500 mensen** (volgens de lokale politie) op. Daar eiste Vox' partijleider Santiago Abascal 'respect voor de soevereiniteit van het Spaanse volk en voor de grondwet' van de nieuwe regering en dat de regering 'vecht tegen de vijanden van de institutionele orde'. Verder eiste hij de uitlevering van Carles Puigdemont en de gevangenneming van Quim Torra, respectievelijk de voormalige en de huidige premiers van Catalonië.

Javier Ortega Smith, algemeen secretaris van Vox, kwam naar Teruel, waar iets meer dan **100 personen** bijeen kwamen. In het Baskenland was de opkomst helemaal summier met **50 personen in Bilbao, 12 in Vitoria en 40 in San Sebastián**. Op sociale mediakanalen zoals Twitter vroegen mensen zich af waar de drie miljoen kiezers zijn gebleven die op Vox hebben gestemd.

15.01.20 Inmiddels circuleert een foto van voormalig Spaans PP- minister Margallo in het Europees Parlement

Op de voorgrond de voormalige Poolse President, Buzek (1997 – 2001)



De ex-minister van Buitenlandse Zaken in de Regering Rajoy, **José María García-Margallo**, doet een dutje. Hij maakt er zich van af met de bewering dat het duidelijk is **dat hij een zuiver geweten heeft!!!**

Zou deze man de term “**normvervaging**” niet kennen?

15.01.20 In Navarra lopen er rond die niet willen weten van de oertaal in hun land, EUSKARA

Lijdend aan “Euskara-fobie” overschilderen ze de Baskischtalige “oernaam” van de middeleeuwse stad Erriberri (Olite)



In dit stadje haalde Ilse Uyttersprot, toenmalig CD&V burgemeester van Aalst, indertijd de wereldpers toen ze betrappt werd terwijl ze in het openbaar seks had op één van de torens. Pools-talige toeristen namen de “act” op en het filmpje stond al anderhalf jaar online vóór het ontdekt werd.



De koningen van Navarra hadden wel in méér stadjes in hun land een “optrekje” maar dit was toch wel uitzonderlijk. Voor enkele Euro’s kan het bezocht worden. Maar ook de rest van dit compacte stadje is een bezoek waard.

15.01.20 Justitie laat 2 Catalaanse leiders vanuit de gevangenis van Lledoners voor 48 uren naar huis gaan.
Het gaat om “de Jordi’s”, Jordi Sànchez en Jordi Cuixart, leiders van “ANC” en van “Òmnium Cultural”.



(foto: Gabriel BOUYS/AFP)

Jordi Cuixart en Jordi Sànchez werden als ze op straat kwamen altijd wel door iemand toegejuicht.

15.01.20 De grote leugens over Hemingway en San Fermín werden rechtgezet

In de krant El País kwam de journalist Borja Hermoso, naar aanleiding van een nieuw boek door Miguel Izu (uit Pamplona) nog eens terug op de doortochten van de grote auteur, dronkenlap, rokkenjager en liefhebber van de San Fermíneesten in Pamplona, Ernest Hemingway. (1899-1961 door zelfdoding)

Juanito Quintana, vriend en eigenaar van het Hotel waar hij verbleef, noemde hem *“een rare tiep en een gierigaard, verwaand en met een slecht karakter, zeker als hij gedronken had”*.

Het “Paradijs” was, volgens hem *“een stierenarena en een rivier vol forellen”* (die vond hij in Burguete, waar hij ging vissen als hij weer een kater had)...

Verder zijn er over hem een zee aan anekdotes (waar of gelogen), mythes en geruchten die de geïnteresseerde lezer allemaal kan vinden in het boek *“Hemingway en de Sanfermines”* dat de advocaat uit Pamplona, Miguel Izu, schreef. Izu schrapt een aantal kletspraatjes of feiten die nooit gebeurden of gewoon gelogen werden: Zo was Ava Gardner nooit op de San Fermíneesten. Evenmin waren er (de ooit genoemden) Errol Flynn, Man Ray, noch Lauren Bacall of Picasso.

Hemingway zélf kwam er voor het eerst in de lente van 1923, samen met zijn toenmalige echtgenote, Hadley Richardsen, die 6 maanden zwanger was. In 1924 kwam hij met de schrijver John Dos Passos.

In 1926 verbleef hij in zijn uitverkoren zaak “Casa Marceliano” waar hij zich volpropte met stokvispuree, sloten Clarete (lichtrode wijn) van het huis Las Campanas dronk en ... whisky.



(MELBA AGE FOTOSTOCK)



“EN DE ZON GAAT OP” was een meesterwerk, een roman over de “Lost Generation” met de twee personages Jake Barnes en Lady Brett Ashley.

In 1927 was Hemingway een beroemd en gevierd man ten gevolge van de novelle “Fiesta”, waardoor hij de San Fermíneesten populair maakte in de hele wereld.

Na de Burgeroorlog van '36, en veel later, in 1953, wist hij dat het veiliger was niet over politiek te praten.

Franco lachte er niet mee!

In 1956 kwam hij terug, **als Nobelprijswinnaar**. In 1959 kwam hij voor het laatst in Pamplona. Twee jaar later schoot hij zich een kogel door het hoofd in zijn huis in Ketchum, Idaho.

In het katholieke Spanje viel hij op omdat hij er met **4 verschillende echtgenotes** kwam en steeds omringd was door een cohorte “meedrinkers”. Dat drinken gebeurde in zoveel Bars dat je nu hier en daar nog kan lezen *“Hier kwam Hemingway niet”*...

Het boek van Miguel Izu dat nu verscheen is onschatbaar omdat het, zonder schroom, de dingen bij naam noemt en ze op hun plaats zet. **“Riau-riau”** (“de Wals van Astrain”): <https://youtu.be/IFm6jNWLZlw> (opname op een zondagmorgen in Pamplona) Spaanse tekst: <https://youtu.be/qhHq2Iptf8>

17.01.20 Navarra deed het voorbije jaar 2019 maar liefst 20 opgravingen van slachtoffers van de Burgeroorlog
 Het Instituut, “Navarra de la Memoria”, dat inmiddels gesteund wordt door de Regering van Navarra deed het voorbije jaar een twintigtal interventies waarbij graven van slachtoffers van de Burgeroorlog geopend werden.



Er wordt nog steeds gewerkt op voorstel van mensen – getuigen (maar vaak hun 66+ kinderen) en daarbij sloten dan leden van verenigingen uit de wereld van de “memoria histórica” aan en sommige amateur – onderzoekers.

17.01.20 Rajoy waarschuwt de PSOE dat “overeenkomen” over Spanje zonder de PP slecht is voor iedereen.
 Over verlatingsangst gesproken!



Mariano Rajoy, de loser. Foto: JOSÉ LUIS ROCA

Rajoy liet dit weten aan journalisten in Alicante waar hij zijn boek “Een beter Spanje”, "**Una España mejor**" (Plaza y Janés) voorstelde.
 Hij weigerde vragen over de huidige Regering te beantwoorden.

18.01.20 [OOK] In Andalusië zijn al méér dan 100 graven uit de Franco-periode geopend.

Hierdoor konden, sedert 2003, méér dan 4.000 vermoorde slachtoffers van de Dictatuur (terug-) gevonden worden.

Bij de “Mapa de Fosas” (de “Grafkuiten - landkaart”) waar politieke tegenstanders in de grond werden gestopt en waarbij familieden (en andere getuigen) de juiste plaatsen dienden aan te wijzen, eens ze dat durfden, zou het gaan om 708 “massagraven” met in totaal 45.566 slachtoffers.

In het arme (en daarom Linkse) Andaluzië werd nog erger vermoord dan in Baskenland.

Met een president van de **Partido Popular** (Juan Manuel Moreno) en een Parlementsvoorzitster van Ciudadanos (Marta Bosquet) moet er nu nog steeds geen medewerking verwacht worden.



Het massagraf van Puerto Real (Cádiz). Foto: JUAN MIGUEL BAQUERO

Door jarenlange schandelijke vertragingen hebben velen nooit meer iets vernomen van hun familieleden.

18.01.20 Balans van een jaar zoeken in Andalusië

In 2003 waagden familieleden van vermoorde Andalusiërs pas in de grond te gaan krabben op de plekken die getuigen, maar vooral hun kinderen, aanwezen. De Staatsterreur was tot dan nog steeds aanwezig.



Let op de “*doodsoorzaak*”: het kogelgat

Inmiddels werden 100 graven uit de Francodictatuur, met daarin méér dan 4.000 resten van slachtoffers “teruggevonden”.

De PP-regering trok in mei 2018 nog een “beloofde” subsidie in die bedoeld was voor een website die de getuigenissen van oude mensen verzamelde over de plekken naast de weg waar gegraven kon worden. In totaal zou het gaan om 97.615 slachtoffers van represailles in Andalucía, Extremadura, maar ook nog in “Spaans Afrika” (Ceuta en Melilla) door het katholieke staatshoofd.

Er zouden in Andalusië nog steeds 708 illegale graven met 45.566 resten moeten herbegraven worden.

In deze autonome regio heerst de Partido Popular, samen met Ciudadanos en met de steun Vox.



Agustín Góngora toont een foto van zijn broer, **Aniceto Góngora**, bij de opgravingen van 2003 (Foto: CGT.A) Aniceto Góngora Montero uit Torvizcón in Andalusië werd maar 23 jaar. Hij werd gefusilleerd door de aanhangers van Franco op 14 augustus 1936, in de buurt van Lecrín, tussen olijven en sinaasappelen. Aanvankelijk “mocht” niet gezocht worden, daarna durfde men niet te zoeken en nu zijn de getuigen dood. Van ouderdom overleden...

19.01.20 Vandaag kwam Xua vrij uit de gevangenis. Ze MOEST er uit omdat ze 3 (drie!) jaar oud werd!!!

Xua werd geboren in de gevangenis omdat haar moeder, **Olatz Lasagabaster**, daar zit en die kinderen mogen maar tot hun derde levensjaar bij de moeder blijven. Ze moet nu naar haar grootmoeder in Usurbil want ook de vader, **Patxi Uranga**, zit in de gevangenis.

Xua wordt nu “rugzakkind”, Niña de la mochila

19.01.20 Sara organiseerde een “spektakel” met aandacht voor kinderen van politieke gevangenen.

Sara, de organisatie die zich het lot van de families van politieke gevangenen aantrekt, organiseerde in het Pelota-stadion, Atano, in Donostia een “spektakel” waarin de “rugzakkinderen” centraal stonden. Die kinderen brengen de weekends van hun jeugd door in een auto op weg naar of van een gevangenenbezoek. Hun vader (of moeder) zitten in gevangenis ver van huis zodat ze een volledig weekend “niets” kunnen doen van wat kinderen horen te doen in het weekend.



Presentatie van 'Motxilak gora' in Donostia-San Sebastián. Foto: EFE
(motxila = rugzak)

En als je iets voor rugzakkinderen doet is altijd wel één van de geëngageerde clowns van het duo Pirritx en Porrotx in de buurt.

Toevallig werd dit weekend Xua, dochtertje van politieke gevangenen 3 jaar. In de gevangenis. Ze zal nu moeten verder leven bij haar Oma, in Usurbil. Die zal haar ongetwijfeld “verwennen”. Maar ze zal ook elk weekend 1.200 km in de auto zitten.

Beide ouders hebben $\frac{3}{4}$ van hun straf uitgezeten maar Spanje lijkt vaak op een derdewereldland. In de gevangenis van Picasent in Catalonië zitten 3 van die kinderen en een ander in Aranjuez (Madrid).

20.01.20 Op 20 juli 2007 werd het weekblad “El Jueves” in beslag genomen”

Dit gebeurde door Rechter Del Olmo via een fax.



“De donderdag, het blad dat op woensdag verschijnt”

De aanleiding was de frontpagina van het blad “De Donderdag” dat verwees naar de ‘subsidie’ van 2.500 € die de Regering uitkeerde per kind. De Spaanse koning en zijn Queen gaven nochtans het goede voorbeeld door meteen positief te reageren op het plan van de Regering...

20.01.20 De Rechtszaak tegen Josep Lluís Trapero, hoofd van de Catalaanse Politie, gaat van start.

De Catalaanse Politie, “*Mossos d’Esquadra*” (“Jongens van het Kader”) zijn Catalanen maar afgericht door Guardia Civiles. (Dat gebeurde ook met de Baskische “*Ertzaina*”).

In Spanje worden belangrijke gebeurtenissen genoemd naar de datum waarop het “vergrijp” plaatsvond.

Nu wordt in Spanje gesproken over “El 1-O” (de 1^{ste} Oktober) dag dat er verschrikkelijk gemept werd door de Guardia Civil die al enkele dagen in schepen in de haven lagen en zich daar natuurlijk onderling zaten op te naaien.

De Catalaanse politiechef (en zijn korpsoversten) trad blijkbaar (voor Spaanse normen) “onvoldoende” op tegen zijn volksgenoten op die “1^{ste} oktober”.

De Beschuldiging is dan ook “**rebellie**”!!!



Foto: EFE: Terecht staan (v.l.n.r.) César Puig (ex-chef van de Mossos), Pere Soler (ex-directeur van de Mossos), Teresa Laplana (militaire intendante) en hoofdbeklaagde op de eerste zitdag: Josep Lluís Trapero (met “malet”).

Zegt Trapero op de eerste zitdag:

- “We deden wat ons werd opgedragen”
- “Onze bedoeling was om de overige bevelhebbers (Guardia Civil) te helpen”.
- “Een politicus doet wat hij wil en niet wat de Politie zegt”.
- “We dachten dat de reactie van de mensen passief verzet was”.

Eigenlijk is dit al een tweede rechtszaak in het “procés”

Voor Spaanse normen zijn dit ALLEMAAL SEPARATISTEN! Ze verwijten Trapero nét níet dat hij voor de onafhankelijkheid van Catalonië werkt.

Maar in werkelijkheid zorgen rechtszaken als dit voor nog méér “anti-Spaanse separatisten”!

(Trapero werd in 2017 vervangen na 4 jaar aan het hoofd van het Corps) .

21.01.20 De Spaanse Regering wil de Strafwet herzien zoals “delicten van rebellie” en “muitelij”.

Dat zegt de Socialistische minister María Jesús Montero Cuadrado, uit Sevilla.



Zouden ze op die manier de Catalaanse politici die beschuldigd worden van rebellie en muitelij willen “redden”? Premier Sánchez zou hier voorstander van zijn.

21.01.20 In Pontevedra ging de pijp van Miguel Planchuelo uit. Hij werd 79 jaar...

Planchuelo werd geboren in Cáceres, in centraal Spanje, maar hij stierf in Pontevedra, tussen Galicië en Portugal waar zijn vrouw vandaan kwam. **Dacht hij daar “veilig” te zijn na wat hij allemaal aan dood en geweld achter zich liet?**

Planchuelo werd als politieoverste veroordeeld als medeverantwoordelijke voor een veertigtal aanslagen en 26 doden! Deze aanslagen werden opgeëist door “GAL”, “Grupos Antiterroristas de Liberación”, **Politie mannen in burgerkledij! Hun doel was ETA uitschakelen daar waar dat niet volgens de strafwet kon gebeuren.**

Hiervoor stelden ze politieman José Amedo Fouce, "Mariflor", en zijn huurlingen aan.

De eerste ontvoering, in 1983, was al meteen een mislukking: **Segundo Marey**, in 1983. Hoewel ze al meteen wisten **dat ze zich van slachtoffer vergist hadden** werd Marey toch verschillende dagen, in erbarmelijke toestand gevangen gehouden.



Segundo Marey in erbarmelijke toestand, onmiddellijk na zijn “vrijlating”.

Samen met Planchuelo werden in dit schandaal ex- minister Barrionuevo, ex-staatssecretaris Rafael Vera en Ricardo García Damborenea (Secretaris-Generaal van de PSOE in Biskaje) veroordeeld.



Miguel Planchuelo voor het Hoogerechtshof in mei 2011.

Hoewel er 99 jaar tegen hem geëist was werd hij vrijgesproken!!!

Veel van hun slachtoffers hadden zelfs geen enkele relatie met ETA!

Later zou blijken dat Planchuelo een domme man was. Hij bekende zaken die hij niet had moeten zwijgen. Een meeloper die weinig vrienden overhield in deze Vuile Oorlog tegen het Baskische Volk.

Bijna al zijn oversten kwamen in de gevangenis terecht. Eentje wist zijn vel te redden: “Señor X” genaamd Felipe González!

En dat kwam omdat **ZE** niet konden/wilden bewijzen wie “Señor X” was.

22.01.20 Antton López, Oihana Garmendia, Haimar Altuna, & Oihana San Vicente opgepakt .

In deze operatie van de Guardia Civil werden Basken gearresteerd die geen enkele wet overtreden hadden! Wat zij doen is Basken die uit de gevangenis komen opvangen en eren. Wat de Guardia civil doet is Basken *koeioneren!!!*

San Vicente en Altuna zijn verantwoordelijke politici van de legale partij **Sortu** in Álava en Gipuzkoa, terwijl **López en Garmendia** lid zijn van “**Kalera Kalera**”, een organisatie die zich het lot aantrekt van voormalige gevangenen nadat die (soms) een kwart eeuw in Spaanse vergeetputten, ver van huis, zaten.

De arrestanten worden nu beschuldigd van **het verheerlijken van die gevangenen** door ze te **verwelkomen en van “vernedering” en “minachting” van de slachtoffers.**



Oihane Garmendia en en Antton López, “*Kubati*” die zélf 26 jaar in Spaanse vergeetputten zat!
(Archiefphoto: EFE)

Het bevel tot arrestatie zou uitgegaan zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken **op last van de Spaanse Bloedraad.**

De arrestaties vonden plaats in Zarautz (**Antton López, 'Kubati' en Oihana Garmendia**) in Lizartza (Haimar Altuna) in Salvatierra (**Oihana San Vicente**) in Gernika (**Antton López**).

Het zou gaan over een honderdtal van deze “verheerlijkingen” tussen december 2016 en oktober 2019 gedurende bijna 3 jaar. Op verschillende samenkomsten was ik aanwezig, maakte ik foto's en gaf die later aan de familie.

EH-Bildu parlementaire, Bel Pozueta, noemde dit ‘voorval’ “een bewijs dat de uitzonderingstoestand nog steeds bestaat”.

Het feit dat ze dezelfde dag weer vrijgelaten werden wijst erop dat “schrik aanjagen” de enige bedoeling was.



Vrijlating: Haimar Altuna (L) en Antton López Ruiz (R) uit de kazerne van Intxaurreondo (Foto: Jagoba MANTEROLA | FOKU)

López Ruiz en Garmendia werden 2 jaar geleden al eens opgepakt voor gelijkaardige feiten.

De enige bedoeling van dit soort arrestaties is “bangmakerij”. Maar Basken zijn voor God niet bang!!!

22.01.20 Haimar Altuna bij een erbetoon aan Ina Zeberio in Lizartza (L) en in Gernika (R) de voorbije zomer



Vooraan de moeder van het slachtoffer, Ina Zeberio
(eigen foto's zomer 2019)

23.01.20 Voormalig Binnenlandminister Fernández Díaz beschuldigd van spionage van Bárcenas.

Minister Jorge Fernández Díaz, de verschrikkelijke sneeuwman binnen de PP-Regering Rajoy, werd gehaat door de politieke tegenstanders. Maar ook in eigen partij had hij (zelfs) geen “politieke vrienden”. Schatbewaarder Bárcenas werd gedooft omdat hij het zwart geld waarmee de partij “gunstig gestemd” werd was niet geliefd. Hij beheerde de partijmeergelden en belegde die op Zwitserse Banken. Twee Banken op naam van de Partij en één Bank voor zijn eigen rekening. “Dubbel zwart”!



PP-Minister, Jorge Fernández Díaz (L) liet PP-schatbewaarder, Luís Bárcenas (R) schaduwen! Waarschijnlijk onder het mom van “zoals de waard is...”

Fernández Díaz liet met illegaal verworven fondsen binnen de partij “politieke vrienden” zoals de partij-schatbewaarder bespioneren. Het zou gaan om een 15-tal politiemannen waaronder een zestal politie-inspecteurs die er op werden gezet. De ex-nummer 2 van de PP zou speciaal op Bárcenas gezet zijn.

Ook de Partij Podemos werd in 2016 slachtoffer van de Vuile Oorlog. Ook hier duikt de naam van Fernández Díaz op.

25.01.20 De Catalaan Jordi Sánchez krijgt als eerste “permissie” om de gevangenis te verlaten
 Hij mag voor 48 uren naar huis...



(Foto: Sergi Alcàzar)

Sánchez, ex-president van ANC, verliet vandaag de gevangenis van Lledoners. Hij heeft een kwart van zijn straf achter de rug.

Een week geleden mocht Jordi Cuixart, voorzitter van Òmnium, voor eenzelfde periode naar huis.

Beiden werden tot 9 jaar veroordeeld en daarvan hebben, ze 2 jaar en 3 maanden achter de rug.

27.01.10 Carmen Calvo kalmeert de Catalaanse golven tussen coalitiegenoten JxCat en ERC

Is Kim Torra nu president van Catalonië of niet? Torra had een “duobaan” maar voor één van die twee jobs werd hij geschorst. Blijkbaar zorgt dat voor golven op het water.

De Spaanse vicepresidente, Carmen Calvo, komt zorgen dat de rust terugkeert:



(Foto: Pierre-Philippe MARCOU | AFP)

“Torra blijft Regeringspresident van de Catalaanse Generalitat, maar hij is niet meer volksvertegenwoordiger”!

29.01.20 In Pamplona wil men de fresco's waarin het fascisme verheerlijkt worden weer opfleuren...

De Partij "Navarra +" wil in Pamplona het "Monument van de Gevallenen" (aan Spaanse kant) weer "in ere herstellen". Nadat Enrique Maya onlangs weer aan de macht kwam als burgemeester dreigt de aanbidding van het fascisme weer terug te keren in het monument met de officiële naam

"Navarra a sus Muertos en la Cruzada" (*)

"Navarra aan zijn Doden tijdens de Kruistocht".

Met die "**Kruistocht**" bedoelen ze de Spaanse Burgeroorlog die ze zelf ontketenden en "wonnen".

Families zoeken nog steeds langs straten en wegen naar resten van slachtoffers die er gedumpt werden.



De naam van het monument "Conde de Rodezno" werd eerder al "schroomvallig" bedekt. (eigen foto) Gelukkig had de vorige burgemeester, de radicale Volksnationalist, Joseba Asirón, intussen de stoffelijke resten van de kopstukken definitief verwijderd uit het Monument dat in Pamplona was opgetrokken. De families konden ze ophalen.

Maar nu willen de nieuwe bestuurders de toekomst van het gebouw opnieuw "deblokken" en de zone aanpassen. Lees: "de klok terugdraaien naar de tijden van de Francodictatuur"!



Het schilderwerk in de koepel kan blijven: Het kruis voorop, gevolgd door de Spaanse vlag, tromgeroffel en uiteindelijk het zwaard om uit te schakelen wat niet in de pas liep...

(*) De benaming "La Cruzada" ("Kruistocht") werd gebruikt tot 1975, het jaar dat de laatste Kruisvaarder, dictator Franco, optrok.

28.01.20 “Delphine geeft me moed om de strijd aan te gaan”

Ook de voormalige Spaanse Koning heeft faam als *scheefpoeper*. Naar aanleiding van het vonnis in de Zaak Delphine Boël heeft de Vlaamse vrouw, Ingrid Sartiau, opnieuw met de pers gepraat. Zij blijft beweren dat de voormalige Spaanse koning, Juan Carlos de Borbón y Borbón bij haar moeder een kind verwekt heeft. Zijzelf!



Foto: Facebook

Nadat Delphine Boël voor de rechtbank haar gelijk kreeg inzake het vaderschap van “den Bèr” is de Oost-Vlaamse Sartiau ook weer gaan hopen. Maar het verschil is dat in 2015 het Spaanse Hoogerechtshof het vaderschapsonderzoek afwees bij gebrek aan bewijzen. “Wat Delphine nu meemaakt geeft me alleszins moed om door te gaan.”

Het verschil is dat de ouwe Borbón nooit een DNA-staal binnengebracht. In Spanje wordt dit volkje beter beschermd (*tegen zichzelf*)!

Het is Sartiau niet om het geld te doen. Wél wil ze haar familienaam aanvullen met “Borbón”.

28.01.20 Het Spaanse Grondwettelijk Hof wil het O.M. laten optreden tegen enkele Catalaanse politici.

Aan de beurt zijn de Catalaans Parlementsvoorzitter Roger Torrent, politicus Josep Costa i Rosselló en advocaat Eusebi Campdepadrós i Pucurull. Ze worden beschuldigd voorstellen geformuleerd te hebben over “staatszaken” zoals zelfbestuur. **Kan niet, want dan komt de monarchie in gevaar...**



(Foto: Lluís GENÉ/AFP)

28.12.20 Catalaanse politici staan terecht voor een Parlementscommissie aangaande 1-O
De verwelkoming, buiten of in de Rechtsaal, was hartelijk:



Jordi Turull, voormalig minister in de Catalaanse Regering, bij zijn verklaring voor de **Commissie 155**, waar hij aan de onafhankelijkheidsbeweging **eenheid** vraagt om zó het doel te bereiken zoals dit op 1-0 (1 oktober) in het openbaar geëist werd.

28.12.20 Catalaanse politici staan terecht voor een Parlementscommissie die moet oordelen over “1-O”
 “1 –O” (1 oktober 2017) was de dag waarop de Catalanen in een referendum hun toekomst bepaalden en de Spaanse Jerommekes bijzonder hard op hen insloegen.



Voor deze rechtszaak werden de Catalaanse leiders tijdelijk uit de gevangenis versleept en werden er extra dranghekken geplaatst om hen te “beschermen” tegen hun volksgenoten, de Mossos d’Esquadra, in uniform!

28.12.20 Catalaanse politici en hun straffen voor “MUITERIJ” tegen de Spaanse Regering aangaande 1 - O
 Dit zijn de “beloningen” die de Catalaanse politici van Madrid kregen voor hun inzet.
 In “años” (jaren) en “meses” (maanden) op beschuldiging van **MUITERIJ** (sedición) of **ONGEHOORZAAMHEID** “desobediencia” (v.)



29.01.20 De nar, Aznar, en zijn opvolger, Pablo Casado, weten het zeker:

“De voorstanders van onafhankelijkheid hebben bloed geroken”.

Taal van een (Spaans) “Staatshoofd”!!!

Nadat George Dubbelyou Bush hem, samen met Blair, op de Azoren, “my old friend ANSAR” noemde en hij zich liet uitnodigen uitnodigde om deel te nemen aan de Oorlog in Iraq begon Aznar naast zijn schoenen te lopen.



Mogelijk dankte Aznar toen al zijn raadgevers af...

Op 11 maart 2004 kreeg hij een verschrikkelijke rekening gepresenteerd: In Madrid vond de zwaarste aanslag in de geschiedenis van Spanje plaats:

Er vielen 192 dodelijke slachtoffers en 1.800 gewonden! “El 11 M”.

De dader was niet ETA, want die hadden nog nooit in de buurt van aanslagen verschillende exemplaren van het heilige boek van de Moslims, de Koran, achtergelaten...

Plots dook Aznar nu nog eens op. Op een forum *'España ante un cambio de régimen'*



AZNAR EN CASADO [FOTO: VICTOR J BLANCO (GTRES)]

Het is duidelijk: beiden zakken weg in de schaduw van. Alle hens aan dek om de vergetelheid tegen te gaan.

Pedro Sánchez wordt verweten toegevingen gedaan te hebben aan de onafhankelijkstrijders. Maar hier wordt “ETA” vervangen door “Quim Torra”. Tijdens het colloquium werd regelmatig verwezen naar de verbroekeling van rechts, maar ook naar de verschuiving richting “Vox”. “De schuld van de toestand ligt natuurlijk niet bij de PP. Zij moeten zich niet vermommen in Vox maar evenmin moeten ze doen alsof Vox niet bestaat”.

29.01.20 Sánchez vreest de steun van de radicale Catalanen van ERC te verliezen bij de begroting
De PP ruikt bloed omdat Torra niet afziet van de functie van 'president'.



(FOTO: PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP)

Quim Torra zou kunnen zorgen voor het slechts mogelijke scenario in de nieuwe dialoog-etappe die Pedro Sánchez van plan is op te starten. Torra kondigt verkiezingen na de goedkeuring van de begroting maar plakt daar geen datum op, gehalve ...“in de volgende maanden” ...



Foto: JORDI COTRINA / VÍDEO: QUIM VALLÈS / ACN

Maar de affiches van de vorige verkiezingen zijn nog niet uit het straatbeeld verdwenen...

Er zal toch geen kink in de kabel komen tussen Puigdemont en Junqueras.

Er wordt even verwezen naar Puigdemont “die, tegen de voorspellingen in, de vorige verkiezingen won, vanuit België”.

30.01.20 Premier Sánchez en Gabriel Rufián trekken de dialoog weer vlot

Premier Sánchez bereid tot onderhandelen met de Catalaanse Regering en wel zonder uitstel.



Foto van de PSOE – ERC - onderhandelaars. (foto: PSOE Twitter)

Op TVE krijgen de neofascisten van de PP ruim de tijd om hun messen te slijpen en hatelijke reacties te spuien.

31.01.20 Vier van de 7 kandidaten om de Catalaanse president Kim Torra op te volgen

Binnen de partij “Junts per Catalunya” - “Samen voor Catalonië” is de interne strijd begonnen om de opvolger te worden van Kim Torra



Damià Calvet, Jordi Puigneró, Elsa Artadi en Laura Borràs. EL PAÍS

Bij dit viertal komen dus nog 2 andere kandidaten waaronder Laura Borràs, op dit ogenblik volksvertegenwoordigster in Madrid de man die moest vluchten voor de Spaanse Justitie, Carles Puigdemont. Het is nu enkel afwachten wat het europarlement gaat beslissen. Gaat hij zijn politieke onschendbaarheid verliezen? De Belgische autoriteiten zouden nadien beslissen of ze hem dan uitleveren aan het Spaanse Sanhedrin.